

Het verhaal van Sandra en Teun

Wij zijn Sandra (54) en Teun (15). In 2023 besloten we te emigreren naar de rust en ruimte van Noorwegen en streken we neer in het dorp Gol. We hebben er nog geen moment spijt van gehad! Teun heeft het naar zijn zin op de middelbare school hier en bij de plaatselijke voetbalclub. Zelf werk ik met veel plezier bij een "barnehage" in het dorp en speel piano bij de "kulturskole" in het dorp.

We kozen voor Hallingdal vanwege de goede bereikbaarheid vanuit Nederland, de "echte" winters, de natuur en de bergen. Van hieruit kun je net zo makkelijk naar de stad, bijvoorbeeld Oslo, als naar de fjorden of het hooggebergte. Uiteindelijk viel onze keuze op Gol, omdat dit centraal ligt binnen de regio en er relatief veel voorzieningen zijn. Het is naar Nederlandse maatstaven een klein dorp, waardoor je snel veel mensen leert kennen. Alle kinderen in de gemeente gaan naar dezelfde school, zitten op dezelfde sportclub etc.

Het Noorse onderwijs bevalt goed. Teun kreeg vanaf het begin Noorse bijles op school en heeft de taal inmiddels behoorlijk goed onder de knie. Er ligt op school veel nadruk op het opbouwen van vriendschappen en persoonlijke ontwikkeling. Er worden veel leuke keuzevakken aangeboden en regelmatig zijn er leuke buitenschoolse activiteiten. Afgelopen week waren bijvoorbeeld het jaarlijkse Winterbal voor de Ungdomsskole (onderbouw middelbare school) en de jaarlijkse skidag.

We hebben ons hier vanaf het begin welkom gevoeld. Het helpt natuurlijk wel om het Noors al een beetje onder de knie te hebben als je hier komt wonen. Maar over het algemeen staat men wel open voor het contact met "nieuwkomers". De gemeente organiseert regelmatig avonden voor nieuwe inwoners, waar je op een ongedwongen manier met nieuwe mensen kennis kunt maken.

Al met al een zeer geslaagde emigratie naar dit mooie stukje Noorwegen!

